

EDITH BRUGMANS

Weg van de enkeling

*De werkelijkheid van
sentimenten*



SJIBBOLET FILOSOFIE

Edith Brugmans

Weg van de enkeling

De werkelijkheid van sentimenten

Dit essay reflecteert over objectieve geestelijke werkelijkheid. Het bestaan van sentimenten (stemmingen, pathemen) bewijst dat deze werkelijkheid doorslaggevend tegenwicht biedt aan materialisme en individualisme. Bijgevolg is sensitiviteit wezenlijk voor een goed begrip van het menselijk leven. De reflectie wordt ontwikkeld aan de hand van filosofische argumenten en persoonlijke ervaringen. Het werk van Iris Murdoch, Peter Strawson en Jean-Paul Sartre speelt daarbij een belangrijke rol. De centrale gedachte is dat de weg van de enkeling noodzakelijk tot voorbij de enkeling leidt.

Edith Brugmans studeerde rechten en filosofie. Zij is emeritus bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Thomas More aan de Universiteit Leiden en was universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Radboud Universiteit. Sinds september 2013 is ze zelfstandig filosoof. Haar onderzoek betreft moraalfilosofische onderwerpen. Zij publiceert o.a. over de filosofie van Iris Murdoch.

Reeks *Sjabbolet Filosofie*
Paperback met flappen, 12,5 × 20,5 cm

164 pagina's — €19,99

ISBN 978 94 9111 040 5 | NUR 730

Verschijnt 4 juni 2019
W-titel



Renée van Riessen

Van zichzelf bevrijd

Levinas over transcendentie & nabijheid

Menselijk leven is leven in relaties. De Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas richtte zich vooral op de bevrijdende kracht van relaties, en ontdekte dat ze behulpzaam kunnen zijn om onszelf los te laten en compassie te oefenen. Renée van Riessen onderzoekt Levinas' denken over nabijheid en naastenliefde. Ze brengt het in discussie met hedendaagse denkers en legt verbanden met het werk van schrijvers en beeldend kunstenaars.

Met haar Levinas-interpretaties beweegt Van Riessen zich op het grensvlak van ethiek, mystiek en religie. Ze vraagt zich af waar de bevrijding van zichzelf in vervreemding omslaat. Is het raadsel van nabijheid een spoor van God?

Renée van Riessen is filosoof en dichter. Zij doceert godsdienstfilosofie aan de PThU Groningen en is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde zij het succesvolle Oratio-essay *De ziel opnieuw* (4de druk).

Reeks *Sjibbolet Filosofie*
Paperback met flappen, 12,5 × 20,5 cm

204 pagina's — €20,99

ISBN 978 94 9111 033 7 | NUR 730

Verschijnt 16 april 2019
(Opnieuw aangeboden)



NICOLAAS VAN CUSA

De blik van God

Nicolaas van Cusa

De blik van God

De blik van God is een even verrassend als tijdloos boek dat door de 15de eeuwse filosoof, theoloog, wiskundige, kardinaal en politicus Nicolaas van Cusa (1401–1464) geschreven is voor bevriende monniken — het boek is voor hen bedoeld als een speelse hulp op de geestelijke weg. Maar ook de hedendaagse lezer ervaart in deze tekst de onverwachte perspectiefwisselingen waarmee Nicolaas wil laten zien dat de wijze waarop wij naar het goddelijke kijken, ook iets zegt over hoe God naar ons kijkt. Hij nodigt zijn lezers uit om mee te doen met een experiment waarbij hij zelfs de avantgardistische schilderkunst uit zijn tijd — Rogier van der Weyden — laat figureren. Het is een boek geschreven op de drempel van de Moderne Tijd (Blumenberg), maar het wijst ook vooruit naar onze hedendaagse worsteling met de veelheid aan perspectieven. Niet toevallig is het geschreven in mei 1453, aan de vooravond van de val van Constantinopel, het 9/11 van de christenen in de 15de eeuw.

Paperback met flappen, 12,5 × 20,5 cm
96 pagina's — € 16,99

Oorspronkelijke titel

De visione Dei

Vertaling Inigo Bocken & Jos Decorte

Inleiding Inigo Bocken

ISBN 978 94 9111 042 9 | NUR 700

Verschijnt 25 juni 2019

W-titel

KARL RAHNER

Waarom laat God ons lijden?



Sjibbolet Filosofie

Karl Rahner

Waarom laat God ons lijden?

De vraag waarom God ons laat lijden — de theodicee — is een van de meest fundamentele vragen van ons menselijk bestaan. Niemand kan aan deze vraag voorbijgaan. Het antwoord van Rahner is in de voor hem zo karakteristieke wijze zeer doordacht en gevrijwaard van hoogdravende taal. Het is daardoor diepgravend en behulpzaam. Rahner wijst op het geheimvolle van God, niet om kritische vragen te ontlopen maar om de moed, die het geloof vraagt, om onze grenzen onder ogen te zien. Karl Rahners vaak gehouden en besproken voordracht *Warum läßt uns Gott leiden?* (1980) verschijnt voor het eerst in het Nederlands.

Karl Rahner SJ (1904–1984) was een Duitse rooms-katholieke theoloog, priester en jezuïet. Hij geldt met zijn antropologische nadruk op de theologie als een van de belangrijkste vernieuwende theologen van de twintigste eeuw wiens denken het Tweede Vaticaans Concilie sterk beïnvloedde.

Kleine reeks Sjibbolet Filosofie
Paperback, 11,5 × 18,5 cm

72 pagina's — €12,99

Vertaling Inigo Bocken

ISBN 978 94 9111 041 2 | NUR 700

Verschijnt 20 augustus 2019

W-titel



ONLANGS VERSCHENEN

MICHEL DE CERTEAU

De vreemdeling

Eenheid in verschil

God toont zich een vreemdeling, een ander die binnendringt en voor reuring zorgt in het sleetse tamme waarheen de religieuze canon hem had verbannen. Juist in dit proces van verlies en schrik kan de authentieke gebeurtenis plaatsvinden waarbij wij door God verrast worden.

248 pagina's — €26,50



VERWACHT

INIGO BOCKEN

Billijkheid

Koorddansen op het goede

Billijkheid staat voor het ontbreken van eenduidigheid en voorspelbare zekerheid. Er is nood om met niet-weten om te gaan. Spiritualiteit als cultivatie van onzekerheid in onze tijd.

88 pagina's — €15,95

Verschijnt 27 augustus 2019



Uitgeverij Sjabbolet

Fred. Roeskestraat 92 B4
1076 ED Amsterdam

Telefoon 020 679 50 32

Elsbeth Greven — *Uitgever*
e.greven@uitgeverijsjabbolet.nl

Vertegenwoordiging

verkoop in Nederland

VBK Media

Postbus 13288, 3507 LG Utrecht

Telefoon 088 700 2700

verkoop@vbkmedia.nl

Verkoop & distributie in België

VBK België

Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen

Telefoon +32 (0)3 355 2836

verkoop@vbku.be

Alle titels leverbaar via CB.
Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij VBK Media.
Voor een volledig overzicht van de titels van Sjabbolet, zie www.uitgeverijsjabbolet.nl.

Prijzen onder voorbehoud

UITGEVERIJ SJIBBOLET — ZOMER 2019

► www.uitgeverijsjabbolet.nl

5 / 5